

Kaare Kristensen
Birkevej 1
8410 Rønne
Tlf. 86 37 01 39
kaare.kristensen@live.dk
www.kaare2711.dk



Ang. et billedforedrag (PowerPoint) om



Peter Willemoes - Kongedybets helt

Peter Willemoes blev født den 11. maj 1783 i Assens som nummer 5 i en søskendeflok på 11. Faderen var amtsforvalter, dvs. skatteopkræver, og allerede som 12-årig rejste Peter til København og blev elev på Søkadet Akademiet.

I en alder af 17 år blev Willemoes udnævnt til chef for en kanonpram, der sammen med 30 andre skibe blev ankret op i Kongedybet som et forsvar mod den engelske flåde, der i marts 1801 kom til København. Napoleonskrigene rasede, og englænderne ønskede at få Danmark over på deres side, og det kom nu til det berømte slag på Københavns Red skærtorsdag den 2. april 1801.

Peter Willemoes' pram kom til at ligge ganske tæt på det store engelske flådeskib *Elephant*, hvor den navnkundige admiral *Horatio Nelson* var chef, og der udspandt sig nu en voldsom kamp mellem de to fartøjer, hvorunder 1/3 af Willemoes' mandskab blev dræbt eller såret, og hvor Nelson satte sin kikkert for sit berømte og blinde højre øje.

Willemoes blev senere feteret og betegnet som *Kongedybets helt*, men fortsatte sin karriere i den danske flåde indtil marts 1808, hvor han som 24-årig ombord på det store danske flådefartøj *Prins Christian* omkom i en voldsom kamp mod engelske skibe ved Sjællands Odde. Willemoes blev begravet på Odden kirkegård, hvor hans grav kan ses i dag.

Året før i 1807 var englænderne igen kommet til København, men da befandt Willemoes sig på Langeland. Napoleonskrigene blev en tragisk tid for Danmark, idet englænderne bombarderede København og sejlede bort med den store danske flåde; landet gik fallit i 1813 og mistede Norge i 1814. Danmark var nu blevet et *lidet land!*

Der er tale om en fortløbende fortælling med billeder og tilhørende kommentarer. Varighed 2 x 45 min, men fortællingen findes også i en kortere udgave på 50 min. Honorar efter aftale.



- Det var virkelig godt. Rønne og Omegns Pensionistforening
- Fint og rigtig godt. Syddjurs Folkeuniversitet